



Dankbaar om wat zij voor ons betekende en gesterkt door mooie herinneringen,  
nemen wij afscheid van

Mevrouw

# Christiane Vandecapelle

geboren te Kortrijk op 22 februari 1942  
en er rustig overleden op 31 juli 2023.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in aula Bonaerde,  
Lt.-Gen. Gérardstraat 6 te Kuurne, op **zaterdag 5 augustus 2023 om 11 uur**.

U krijgt de gelegenheid tot groeten na de dienst.

Aansluitend zal de as van Christiane aan de aarde worden toevertrouwd op de begraafplaats van Kuurne.

*Rouwbetuigingen:*

Familie DALDINI - VANDECAPELLE

Weggevoerdenplein 2/0023

*Digitaal condoleren: [www.begrafenisengeers.be](http://www.begrafenisengeers.be)*

Het geluk

Mijn ouderdom had geen verwachting meer.

Mijn denken ging niet verder dan mijn schreden.

En van de wereld wist ik enkel nog het woud waar ik verbleef.

Soms vocht ik met de wind die inn mijn haren woei.

En als de maan scheen, hoorde ik vergeten liederen.

Je vraagt mij naar het hoogste geluk op aarde?

Dat is te luisteren naar de prille stem

van een klein meisje dat de weg vraagt

en dat zingend verder gaat.

*Wang Wei, 699 - 759*

*Dit melden u diepbedroefd en danken u voor uw steun en medeleven:*

Danny en Myriam DALDINI - DE SUTTER

Dirk en Doris DEVOLDER - DALDINI

*haar kinderen en schoonkinderen*

Anita DALDINI, kinderen en kleinkinderen

Reno en Laurette DALDINI - SCHEPMAN, kinderen en kleinkinderen

*haar schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten*

De families VANDECAPELLE, DALDINI en DELTOMME

*Een woord van oprechte dank aan haar huisarts, dr. Karin Campens, de artsen en het personeel van het AZ Groeninge, Campus Kennedylaan en aan Carla, Sarah, Delphine en Lieve van de thuisverpleging voor hun goede en toegewijde zorgen, waarmee zij haar omringden.*



Het mooie van herinneringen is,  
dat niemand ze van je af kan nemen.  
Want ze blijven voor altijd  
in je gedachten en in je hart.

Christiane Vandecapelle

1942 - 2023