



Diepbedroefd, maar gesterkt door mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

Mevrouw  
**Beatrijs Vancraeynest**

echtgenote van de heer Dirk Verhenne

geboren te Kortrijk op 8 mei 1938  
en er, omringd door haar geliefden, rustig heengegaan  
op 22 oktober 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben  
in de Sint-Pius X-kerk, Sint-Elooisdreef te Kortrijk, op **vrijdag 29 oktober 2021 om 10.30 uur**.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10 uur.

De crematie, gevolgd door de bijzetting van de asurn op de begraafplaats Hoog-Kortrijk,  
zal in besloten kring plaatsvinden.

*U kan de overledene een laatste groet brengen in het Funerarium Geers,  
Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk, elke werkdag van 16 uur tot 18 uur.*

*Rouwbetuigingen:*

Familie VERHENNE – VANCRAEYNEST  
p/a Begrafenissen Geers, Vlaanderenkaai 22, 8500 Kortrijk

*Digitaal condoleren: [www.begrafenisengeers.be](http://www.begrafenisengeers.be)*

*Dit melden u:*

Dirk VERHENNE

*haar echtgenoot*

Piet en Véronique VERHENNE – DE WIJZE

Liesclot VERHENNE

Maarten VERHENNE

Geert en Veerle DEMEYERE – VERHENNE

Maaïke DEMEYERE

Laurein DEMEYERE en Sarah VANSTEENKISTE

Simon DEMEYERE en Louise SCHELLAERT

Lukas DEMEYERE

Wout DEMEYERE

Bruno en Sabine VERHENNE – TAVERNIER

Martijn VERHENNE

Sarah VERHENNE

*haar kinderen en kleinkinderen*

Johan VANCRAEYNEST en familie

Stefan en † Sabine VANCRAEYNEST – DEBLAERE – Martien STAMPER en familie

Filiep en Carline VANCRAEYNEST – VALCKE en familie

Luc en Monique VANOUTRYVE – VERHENNE en familie

Annie VERHENNE en familie

Jaak en Martine VANDENDRIESSCHE – VERHENNE en familie

*haar broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten*

De families VANCRAEYNEST, VERHENNE, COUSSEMENT en VACQUIER

*Een woord van oprechte dank aan haar huisartsen, dr. J. Vanbalst en dr. S. Bataille, thuisverpleegster Veerle  
en aan de medewerkers van WZC De Korenbloem voor hun toegewijde zorgen.*

*Afscheid nemen  
is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen  
en verpakken in de goede gedachten der herinnering*