



In vertrouwvolle overgave aan Gods liefde,
waarvan zijn leven getuigde, is ons voorgegaan in het vaderhuis

Broeder

Alfons REYMEN

Passionist

geboren Karel REYMEN te Meldert op 15 februari 1935
geprofest te Kruishoutem op 27 augustus 1967
en overleden te Kortrijk op 18 december 2020,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Dit melden u:

EP Frans DAMEN CP, Generaal Delefaat

EP Vital BAERTS, Plaatselijk overste

De kloostergemeenschap van de Passionisten te Kortrijk

† Zr. Maria REYMEN

† Br. Marinus, Ward REYMEN, passionist

De familie van wijlen Charel en Anna GIELIS - REYMEN

† Jozef en Maria REYMEN - VAES en familie

† Jef en Ida REYNDERS - REYMEN en familie

De familie van wijlen Michel en Maria REYMEN - SNEYERS

Herman en Lucia REYMEN - CLAES en familie

De families REYMEN en DAS

*De uitvaartplechtigheid, gevolgd door de bijzetting
in de grafvergunning van de Paters Passionisten
op de Sint-Jansbegraafplaats te Kortrijk,
heeft in besloten kring plaatsgehad.*

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Rouwbetuigingen:

Paters Passionisten, Wandelingstraat 33, 8500 Kortrijk

baerts.vital@telenet.be