



*« We dienen in te zien
dat ons geluk in het dagelijks leven
ons niet dankbaar maakt,
maar dat onze dankbaarheid
ons gelukkig maakt »*

In vertrouwen op Gods liefde,
waarvan zijn leven getuigde, is hij ons voorgegaan in het vaderhuis

Pater Isidoor Meynen

Passionist

geboren Gustaaf Meynen te Mol op 24 augustus 1924
geprofest te Kruishoutem op 4 september 1944
priester gewijd te Luik op 26 maart 1951
gesterkt door de ziekenzalving overleden te Kortrijk op 31 januari 2020.

Wij nodigen u uit om in geloof en vertrouwen deel te nemen aan de uitvaartplechtigheid
op **zaterdag 8 februari 2020 om 11 uur** in de Sint-Antoniuserkerk, Wandelingstraat 33 te Kortrijk.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.

*De overledene kan worden begroet in het funerarium Geers, Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk,
elke werkdag van 16 uur tot 18 uur.*

Rouwadres:

Paters Passionisten
Wandelingstraat 33, 8500 Kortrijk
baerts.vital@telenet.be

Dit melden u:

Eerwaarde Pater Frans DAMEN

provinciale overste van de Passionisten

De kloostergemeenschap van de Passionisten te Kortrijk

† Eerwaarde Heer Jan MEYNEN

† Louis en † Hélène MEYNEN - LEONARD en Jacqueline CHMIELNICKI en familie

† Eerwaarde Zuster Mina MEYNEN

De familie van wijlen Jos en Louisa MEYNEN - PEETERS

De familie van wijlen Louis en Germaine MEYNEN - MEYNEN

zijn schoonzus, neven en nichten

De families MEYNEN en MEYNEN

*Met dank aan de aalmoezenier, de directie en het personeel van
het Woon- en Zorgcentrum Sint-Carolus, in het bijzonder van de afdeling «Akkerwinde» te Kortrijk.*