



Dankbaar om wat hij voor ons betekende, nemen wij afscheid van

De heer  
**Richard August Depraetere**

*Oprichter en bezieler van Escolys & Escofin*

echtgenoot van Mevrouw Lydie Vanwijnsberghe

geboren te Vichte op 22 augustus 1927  
en overleden te Knokke-Heist op 27 februari 2020.

---

Wij allen die hem met liefde mochten omringen, nodigen u vriendelijk uit om afscheid van hem te nemen tijdens de gebedsdienst in de Sint-Stefanuskerk, Oudenaardestraat 3 te Vichte, op **zaterdag 7 maart 2020 om 11 uur**.

Er is gelegenheid tot groeten na de plechtigheid.

De bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Vichte, zal in besloten kring plaatsvinden.

*Rouwbetuigingen:*

Familie DEPRAETERE

p/a Begrafenissen Geers, Minister Liebaertlaan 49, 8500 Kortrijk

Digitaal condoleren: [www.begrafenisengeers.be](http://www.begrafenisengeers.be)

*Dit melden u diepbedroefd:*

Mevrouw Lydie Vanwijnsberghe

*zijn echtgenote*

De heer en mevrouw Jean-Paul en Pascale Depraetere - D'Haese

Mevrouw Laurence Depraetere

De heer en mevrouw Matthieu en H el ene Beauvois - Depraetere  
Auguste

De heer en mevrouw Louis en Laura Depraetere - Capi au  
Arthur

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

De familie van wijlen de heer en mevrouw Michel en Maria Christiaens - Depraetere

De heer en mevrouw † Joseph en No ella Depraetere - Degezelle en familie

De heer en mevrouw Jules en Jacqueline Duc - Depraetere

De heer en mevrouw † Lucien en Diana Vanwijnsberghe - Van Hessche en familie

De familie van wijlen de heer en mevrouw Germain en Jacqueline Vanwijnsberghe - Leconte

Mejuffrouw † Lucie Vanwijnsberghe

*zijn zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten*

De families Depraetere, Vanwijnsberghe, Devos en Demiddel

*Onze oprechte dank aan het verzorgend personeel, medewerkers en directie van het woonzorgcentrum Belle Epoque.*

De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen.  
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,  
van heimwee zwaar doorwogen.  
Ik zeil langs regenbogen  
Gods stilte tegemoet.

*F. Timmermans*



*Richard August Depraetere*

*1927 - 2020*